

Ut i det blå 2013

Uti det blå den 24 augusti 2013.

Årets hemliga ”Uti det blå” resa hade förberetts av några medlemmar i styrelsen.

Bussen avgick från Mobilia kl. 09:30 med förväntansfulla körmedlemmar med respektive damer.

Våra tidigare resor har gått i Skåne mot öster, norr och nordost. Vilket väderstreck skulle det bli i år?

Vädret var på sitt allra bästa humör med solsken och värme.

Efter några minuters färd stod det klart att riktningen var västerut och bron till Danmark.

När vi nått Pepparholmen var det dags för ”en lille en” och som sig bör en ”gammeldansk”.

Första anhalten var ”Den blå lagun” det nyöppnade akvariet med tusentals fiskar och andra vattendjur.



Efter en och en halvtimmes rundvandring fortsatte färden söderut mot Kögebukten.

Utanför Arken, ett konstmuseum, serverades Ingegerds berömda stekta sillar i ättika på grov smörgås. Med en öl och några OP Andersson i magen förhöjdes stämningen ytterligare. Kaffe med bullar blev det efteråt.

MALMÖ KVARTETTSÅNGSÄLLSKAP

www.mkssmanskor.se



Mätta och belåtna fortsatte vi färden till Roskilde domkyrka. Här skulle vi få oss till livs lite kultur och historia kring den gamla domen. Det var fler som ville besöka kyrkan, närmare bestämt två brudpar, så vi fick nöja oss med att gå runt utanför kyrkan och beskåda kung Fredriks och drottning Ingrids sista vilorum.

Färden gick vidare till Vaerlöse golfklubb. Här vankades det bag in boxvin bakom bussen, utom synhåll från kafeterian, där gott kaffe med mormors chokladkaka serverades.



MALMÖ KVARTETTSÅNGSÄLLSKAP
www.mkssmanskor.se

Bussen åkte vidare till Dyrehavsbakken och till restaurangen "Lille Petter" där vi intog en utmärkt buffet, nästan som ett julbord.



Vid 19-tiden landade bussen åter vid Mobilia och alla var överens om att det varit en alldeles utomordentligt trevlig dag.

MALMÖ KVARTETTSÅNGSÄLLSKAP
Leif Kruse