

Ut i det blå 23 aug 2014

Uti det blå den 23 augusti 2014.

Den 23 augusti var det åter dags för den årliga "Uti det blå" resan med MKSS manskör. Det är körens ordförande Alf Christensson som håller i tyglarna i den alltid efterlängtrade resan tillsammans med körens damer.

I år skulle enligt Alfs förhandsrapport resan gå till Tosselilla i Tomelilla med gratis aktiviteter hela dagen.

Resan startade som vanligt kl 09.30 från Mobilia. Fortsatte sedan vidare via Lomma och Löddeköpinge för att hämta övriga resenärer. Totalt blev det 42 passagerare.

Solen sken från en nästan molnfri himmel. Alla var spända av förväntan vart resan skulle barka.

Kristianstadbuss´, chaufför Anders, som hade fått munkavel att inte säga något, åkte på väg 108 förbi Spångens gästis, Klippan och Åstorp.

Här fanns en rondell som kördes ett par varv runt innan vi åkte till Klöva Hallar.

Precis innan vi kom fram öste regnet ner, men när väl bussen stannat på anvisad plats kom solen fram.



Arbetsgänget bar fram samtliga kassar och lådor till dansbanans musikerbås. Därefter dukades det fram Ingegerd Christenssons ättiksinlagda stekta sillar samt grovt bröd, snaps och öl. Laxsmörgåsar fanns till dem som inte åt sill. Alla lät sig väl smaka.

När alla maten var slut och efter några snapssånger blev det kaffe och hembakade kanelbullar signerade av Kerstin Österström.

När den sista klunken kaffe intogs och vi var färdiga att packa ihop började det regna igen.

Färden fortsatte sedan till Flygmuseet i Ängelholm där guidad visning företogs. Här var det nästan övervägande herrar som fick sitt lystmäte uppfyllt.



MALMÖ KVARTETTSÅNGSÄLLSKAP

www.mkssmanskor.se



Efter 1 ½ timma fortsatte vi till Café Killeröd vid Grevie. Här sken solen från en absolut molnfri himmel och alla kunde njuta dels av den fantastiska utsikten och dels av det goda kaffet med den hembakade äppelkakan med vaniljsås. Innan avfärd blev det sångframträdande för övriga gäster.



Nästa anhalt på utflykten blev Vävaren i Båstad. Här mötte ägaren Per Dahlqvist upp. Han visade runt och guidade inne i väveriavdelningen. Här var det mest damerna som tyckte detta var intressant. Efter visningen blev det servering av en färdknäpp och chips.

MALMÖ KVARTETTSÅNGSÄLLSKAP
www.mkssmanskor.se



Resans sista mål blev Bäckafarms restaurang.

Här var en delikat buffé framdukad samt öl, vatten och vin på borden.

Alla njöt av det goda.

Klockan 20.00 var bussen åter i Malmö.

Alla var mycket belåtna och framförde sitt hjärtliga tack till Alf med besättning.

MALMÖ KVARTETTSÅNGSÄLLSKAP
Leif Kruse Alf Christensson