

En resumé i de blå

Mel: Skånska slott och herresäten

Arrangemang: Alf och Ingegerd Christensson

Text: Alf Andersson

Foto och video: Leif Kruse

Vi hörde ju senast av Alf och hans maka
Att de skulle helst vilja dra sig tillbaka
Men nu när vi sitter igen vid vårt bord
Vi är alla glada, de ej höll sitt ord.



Så började resan, till "Ut i de blåa"
Och åter vid micken, satt Alf som hallåa
Vi starta i Tygelsjö fyllde vår buss
Sen satte sig alla bekvämt på sin stuss



Vi tar första titten på Söderto fästning
Ett fort som förhindrade ryssens lem-lästning
Karl-Göran han var redan då ganska brydd
Hur han och familjen de skulle ta skydd.





Sen kom vi till stoppet vid Ekerödsrasten
Där plockades fram allt som fanns med i lasten
Det var sillamacka, och allt som hör till
Ja alla vi njöt utav snaps, bröd och sill.





Så mätta o glada vi lämnade rasten
Och åkte sen vidare till Hörbymasten.
Den masten var högst när den byggdes och då
Man nådde ej upp om man så stod på tå.





Hos Arnold vi tittade på kannibaler
Han tala om hövdingar och ritualer,
pygméer och prylar från fjärran atoll
vi lämnade allt med vårt liv i behåll



Klicka på ovanstående
symbol för att se en video





Till Klostret i Öved, vi for för vårt kaffe
en kaka av morot, beställd utav "Affe"
Och innan vi åter steg upp i vår hytt
En whiskey det bjöds, sen steg sorlet på nytt





Vi styrde sen kosan emot Bjärsjölagård
Där skulle vi utöva Alfs personalvård
Vi samtyckte alla, till välkommet stopp
Där flödade vinet, promillen gick opp.



Sist nådde vi målet ett Gästis i Sjöbo
Där skulle vi äta båd gifta och sambo
En plankstek och sallad det bjöds som buffé
En höjdpunkt för alla på våran turné.



En resumé i de blå

Ja detta vi upplevt på sångkörens resa
så nu vill jag be er, att alla sig resa
här slutar vår resa mot okända mål
vi tackar er båda, och höjer en skål.